

Red

FOR THE BEST THINGS IN LIFE

HAIR DAY
Zo haal je
het maximale
uit je lokken

**HOEZO
'HAPPY'
SINGLE?**
'Ik krijg
jeuk
van die
term'

**Angela
Schijf**
'De ijdelheid
heb ik laten
varen'

EUREKA!
Slimme
vrouwen
Slimme
bedrijven

ZIN INLENTE

VOEL WEER
NIEUWE

Energie

RUIMTE IN JE
HUIS, JE HOOFD
& IN JE AGENDA



No 04
APRIL 2014
ADVIESPRIJS
€ 4,99
WWW.RED.NL

**EXTRA
SHOPPING
BIJLAGE**
48
PAGINA'S
INSPIRATIE
VOOR JE
GARDEROBE



MODE • BEAUTY • SHOPPEN • WONEN • ETEN • REIZEN

'Ik val voor de combinatie van heftige dingen en lekker eten'

De culinair journalist



Nadia Zerouali (37) is verslingerd aan Libanon en Marrakech, maar vindt Berlijn ook niet te versmaden.



Waar ging de laatste reis naartoe?

'Marokko. Het was de bedoeling dat ik daar met mijn zoon alleen naar opa en oma zou gaan. Maar ik wilde ook al lang Ifrane zien, het Marokkaanse skigebied. Er lag sneeuw en ik kon die verleiding niet weerstaan. Het is daar knullig, maar zo leuk: even een tajine of een harirasoepje eten, en dan een van de twee sleepliftjes naar boven nemen.'

Wat is je favoriete land?

'Libanon: een schizofreen, prachtig, heerlijk land. Je hebt daar alles: cultuur, geschiedenis, er gebeurt van alles en het eten is te lekker. Moderniteit en traditie bestaan daar op een bijzondere manier naast elkaar. Vanuit Beiroet kun je binnen een uur in de Middellandse Zee liggen, of skiën in de bergen.'

En je favoriete stad?

'Beiroet. Maar Jeruzalem en Tel Aviv vind ik ook geweldig. Die botsingen tussen het Arabisch-zijn van de regio en het pretenderen van Europees-Amerikaans-zijn van de Israëliërs vind ik fascinerend. En je kunt er superlekker eten. Ik val erg voor de combinatie van heftige dingen en lekker eten.'

Waar wil je altijd nog naartoe?

'Omdat Vietnam vorig jaar zo tegenwiel – ik vond het daar veel te toeristisch – hoop ik ooit Azië in Myanmar op een mooie manier te kunnen leren kennen.'

Wat is het beste hotel waar je ooit hebt gelogeerd?

'Riyad El Cadi in Marrakech, denk ik. Alles is daar mooi: het gebouw, de inrichting. En

het feit dat je midden in de *hustle-bustle* van Marrakech zo'n klein steegje kunt ingaan en daar in een oase van rust, stilte en de geur van oranjebloesem terecht komt. En heerlijk Marokkaans kunt eten op het dakterras.'

Waar heb je het lekkerst gegeten?

'Dat kan ik echt niet zeggen! In Beiroet heb je Tawlet, een kantine-achtig restaurant waar je heerlijk kunt eten. Albraxas in Tel Aviv is ook fantastisch. Dat zijn nu voor mij de hoogtepunten. Ik heb ook veel in sterrenrestaurants gegeten, zelfs in El Bulli. Dat was een onvergetelijke ervaring, maar het was eerder kunst dan echt eten. En ik houd van echt eten.'

Mooiste plek waar je ooit bent geweest

'De bergen als je met de auto Marokko komt binnenrijden, bij Ceuta. Het ruikt daar zo lekker, de bochten zijn zo heftig – dan ben ik meteen in Marokko. De combinatie van

bergen met zee vind ik heel mooi.'

Waar koop je de beste kookdingen?

'Bij de Souk el Tayeb in Beiroet, een biologische boerenmarkt zonder geitenwollensokkensfeer. Daar vind je het lekkerste van het lekkerste en dat ook nog eens prachtig verpakt. Daar koop ik za'atar, tahin, oranjebloesemwater, rozensiroop en freekah (groene geroosterde tarwe). Als je eenmaal hun biologische grantaatappelmelasse hebt geproefd, kun je niet meer terug.'

Wanneer was je op reis het gelukkigst?

'Heel suf: toen ik vorig jaar met mijn nieuwe liefde in Berlijn was. Overal was de koffie goed, het brood lekker en de taarten geweldig. En 's avonds super gegeten bij Volt.'

Nadia heeft een programma op 24Kitchen en schreef met Merijn Tol de Arabia-kookboeken >>

